

Galm

Nieuws van KWB-Donk



Nr 637
December
59ste jaargang

2022

www.kwbekerenonk.be

Rek KWB: Donk BE06 7895 5530 6022

Om te openen...

Do not criticise your neighbour until you have walked a mile in his moccasins...

Familienieuws

Activiteiten

Activiteit	Plaats	Datum	Uur
Kaarten	WZC Nobele Donk	elke maandag maar NIET op 26/12	20h00
Bestuursvergadering	WZC Nobele Donk	woensdag 07/12	19h30
Postzegels	WZC Nobele Donk	zondag 11/12 maar NIET op 25/12	08h00
Koken 2	WZC Nobele Donk	dinsdag 13/12	19h00
Koken 1	WZC Nobele Donk	donderdag 15/12	18h30

Darts

Vorige maand vroegen wij of er eventueel interesse zou zijn voor darts.

Wij hebben hierop van niemand een reactie ontvangen zodat dit onderwerp definitief van de baan is.

Bezoek Tabloo in Dessel uitgesteld

Ons bezoek aan Tabloo in Dessel werd wegens omstandigheden noodgedwongen uitgesteld.

Wij hebben de dag moeten omboeken naar zondag 11 december.

Het programma blijft overigens ongewijzigd, alleen is het startuur verlaagd: van 10h00 naar 11h00.

Gelukkig kunnen ALLE ingeschreven leden (max. 25) ook op die dag eraan deelnemen.

Bijkomende aanvragen bleven beperkt tot 4, dus daarmee kan ik geen 2^{de} groep samenstellen.

Frank

Wintermarktje ND

Op donderdag 8 december wordt er in De Nobele Donk een wintermarkt met allerlei kraampjes georganiseerd van 14h00 tot 17h00.

Toegang is gratis voor groot en klein.



Nieuwjaarsreceptie



Welja, van onze voorjaarsreceptie van vorige keer maken we terug een Nieuwjaarsreceptie, zoals het hoort na Nieuwjaar, toch?

Zij vindt plaats in De Nobele Donk op *zaterdag 7 januari 2023* en start om 19 uur.

De klassieke formule is steeds succesvol en wordt altijd geapprecieerd.

Ergo, Wilfried zal zorgen voor de fotoshow en de kookploegen voor de lekkere hapjes.

Aan gespreksstof nooit gebrek, gezelligheid troef.

Het aperitief is gratis tot 20h00, daarna worden de drankjes aangerekend. Maar onze penningmeester zorgt, zoals altijd, voor schappelijke prijzen.

We hopen u allen te mogen verwelkomen!

Het bestuur

Uitstappen in voorbereiding

Bezoek aan Postel: zondag 26 maart 2023.

Lentewandeling: zaterdag 22 april 2023.

Bezoek aan Leuven: vrijdag 12 mei 2023.

Meer info later.

Kersttocht Antwerpen

Even herinneren dat KWB nationaal een Kersttocht in Antwerpen geregeld heeft op *zaterdag 17 december 2022* met vertrek naar keuze tussen 10h00 en 15h00 onder begeleiding van een gids.

De tocht start aan De Loodsen op de Sint-Jacobsmarkt nummer 43 en kost 6 € voor leden en 8 € voor niet-leden.

Dit wordt dus niet door onze afdeling zelf georganiseerd, vandaar dat inschrijven per individu of groep kan via www.kwb.be/kersttocht en dit tot 10 december.

Indien je dit leuk vindt, wacht dan niet!

Het bestuur

Kersttocht KWB Driehoek Brasschaat

Even jullie aandacht voor eveneens een Kerstwandeling, die georganiseerd wordt door onze 'zusterafdeling' KWB Brasschaat Driehoek.

Let op: inschrijven is verplicht! Verdere info: zie flyer hieronder:



Vrijdag 16-12-2022



Kerstwandeling op den Driehoek

**Wandelingen
om 18.45u.,
19.15u. en 19.45u.**

**Vertrek:
Rerum Novarumlei,
Drieheem Brasschaat**

*All-in prijs: 3 Euro
Inschrijven tot 10 december
2022 (verplicht)*

*Inschrijvingen:
Walter Vereecke,
0477 645 273,
Walter.vereecke@gmail.com*

Kerstgevoel

Tempus fugit, of zoals mij bomma vertaalde (inclusief het belerende kromme vingertje): “De tijd gaat snel, gebruikt hem wel...”.

Dus binnenkort alweer Kerstmis!

Ik hoor sommigen van jullie denken: “Pffff, was die tijd maar alweer snel voorbij! Opgeklopt (commercieel) gedoe, ik vind er niks aan...”.

Awel, ik wel!

Het herinnert me immers elk jaar aan mijn kinderjaren tijdens die Kerstperiode toen mijn ouders en grootouders er een écht feest van maakten. En dan lag het accent niet op de pakjes onder de boom (alhoewel dat voor mij toch wel een niet te verwaarlozen element was) of hoe duurder hoe beter, maar eerder op lekker eten en een bijzonder samenhorigheidsgevoel.

En, wat het écht speciaal maakte, was het feit dat wij met Kerst tante Germaine en nonkel Jules uit Brussel uitnodigden om het samen met ons te vieren. Het waren niet een échte tante en nonkel, maar verre familie waarmee mijn ouders door omstandigheden een speciale band hadden.

Deze mensen woonden in de hoofdstad en hadden het, op zijn zachtst gezegd, niet breed. Zij waren van eenvoudige komaf maar hadden een hart van goud. Erg opwindend was hun leven niet, althans volgens de huidige normen, maar zij genoten van kleine dingen en gebeurtenissen die hun leven kleur gaven.

Zij hadden uiteraard geen auto en kwamen dus met bus, tram en trein waarbij mijn ouders hun ‘reis’ feestelijk afronden door ze op te pikken aan het Centraal Station.

Zij konden blijven slapen, wel twee nachten! Zij brachten zelfs cadeautjes mee: sokken, zakdoekjes, Eau de Cologne, etc.

Tijdens het Kerstmaal zaten ze te glunderen en ze genoten van elk moment.

Om stipt middernacht zette mijn vader een elpee op (wette nog?), elk jaar opnieuw klonk “Minuit, Chrétiens, c’ est l’heure solennelle...” Ja, zoek het maar op YouTube.

Zij waren ontroerd en dankbaar om erbij te mogen zijn. Steevast stonden tranen in hun ogen, zij dachten aan de mensen die er niet meer waren, aan gemis maar vooral aan het geluk nu samen te kunnen zijn.

Wel beste mensen, díe momenten, daaraan denk ik elk jaar terug met Kerstmis. Die eenvoud, die dankbaarheid.

En daarom zal Kerstmis voor mij altijd een speciaal moment in het jaar zijn en geen opgeklopt gedoe. Een moment om extra aandacht te besteden aan hen die het niet zo breed hebben, ziek zijn of eenzaam.

Wellicht kennen jullie allemaal wel een tante Germaine en nonkel Jules...

Zij herinneren ons aan wat écht telt.

Frank

Expo fotoclub FAG

Eind november was er de jaarlijkse tentoonstelling van de Fotokring Kalmthout, FAG (Fotografie Anders Gezien), sinds jaren een succes en een échte aanrader. Zij duurde meer dan een week dus gelegenheid genoeg om er eens langs te gaan.

Het thema was deze keer 'Straatfotografie'. Wij gingen, zoals steeds, kijken en waren opnieuw getuige van de professionaliteit en van de inspiratie en creativiteit van de fotografen. Wij tonen hierbij een bijdrage van twee van onze leden, Fons Schrauwen (waaraan een interview werd gewijd in één van de vorige Galmen) en Chris Fagard.

Een prima toestel helpt natuurlijk, maar het zijn de leuke ideeën, gecombineerd met oog voor compositie, licht, kleur etc. die resulteren in de pareltjes die er te zien waren.

Wij gaan volgend jaar terug, dat staat vast.

Frank



Chris Fagard



Fons Schrauwen

Frans Corens

Begin november gingen Jan Van Malderen en ikzelf op bezoek in RVT 't Zand op Linkeroever bij onze erevoorzitter Frans Corens.

We zochten hem eerst op in zijn kamer, maar stonden voor een gesloten deur dus dan maar verder naar de cafetaria waar we hem inderdaad achter een 'Trippeltje' terugvonden en bijzonder tevreden dat hij weer eens bezoek uit de Donk kreeg.

De laatste nieuwtjes werden, rond een nieuwe consumptie, vlotjes uitgewisseld, zowel zijn nog prille ervaringen in deze nieuwe habitat als ons laatste kaartnieuws.

Voor de nieuwere kaarters even toelichten dat Frans een van de vele oudvoorzitters van KWB was maar later gedurende vele jaren de kaartclub heeft geleid en mij tot voor corona assisteerde aan de inlegtafel.

Van hem moesten we alvast iedereen de groeten overmaken... dus bij deze.

Paul Van Damme



Volg jij KWB al op Instagram?

Groot nieuws: KWB zit nu ook op Instagram! We zullen er afdelingsfoto's delen, beelden van achter de schermen, previews uit Raak ... en nog veel meer.

Je vindt het op www.instagram.com/kwbeensgezind

Webinar

Op 31 januari 2023 organiseren KWB en Mediawijs een **webinar** over in gesprek gaan met kinderen en jongeren rond nepnieuws.

Interesse om deel te nemen?

Geef je gegevens door op www.kwb.be/nepnieuws, dan nodigen ze je zeker uit!

Oud en nieuw, een fijne periode maar let toch op !

Bij onze dagelijkse feitopvolging stellen wij vast dat er de voorbije dagen een lichte stijging is van het aantal woninginbraken in uw regio.

Men tracht de woningen of appartementen langs de achterzijde binnen te dringen door de ramen te forceren en dit ook eventueel na inklimming via regenpijp, garages, bouwstelling of brandladder...

Enkele preventieve tips:

- Laat geen ladders of ander objecten rondslingeren die kunnen gebruikt worden om op te klimmen.
- Sluit steeds uw ramen ook als u maar even de kamer uit bent.
- Sluit steeds uw deur (met de sleutel) ook als u thuis bent.

- Verwijder steeds de sleutel van het slot. Vergrendel uw neergelaten rolluik zodat deze niet kan opgetild worden.
- Laat steeds een lichtje branden indien u niet thuis bent, dit voor een bewoonde indruk te geven.
- Plaats een stuitbalk in de geleider van het schuifraam.
- Breng extra opzetsloten, met cilinderslot of codeklavier aan op uw raam, schuifdeur, ...
- Plaats een sperpin, welk beide delen van het schuifraam met elkaar vast plaatst.

Meer tips vindt u op onze website: <https://www.politieantwerpen.be/tipstegeninbraak>.

Voor specifieke vragen over uw woningbeveiliging mag u ons altijd contacteren via: preventie@politie.antwerpen.be.

Mogen wij u dan ook vriendelijk vragen om extra alert te zijn en elke verdachte gedraging te melden bij onze Blauwe Lijn 0800 123 12, bij dringende politiehulp 101.